



BudoClub Daalhof

Nieuwsbrief

Oktober 2019

Belangrijke data in 2019

Zaterdag 2 november 2019: Pupillentreffen in Margraten

Zondag 3 november 2019: Geuldaltoernooi in Valkenburg

Zaterdag 9 november: Masterclass Kata o.l.v. Koji Komata

Donderdag 28 november 2019: Bezoek Sinterklaas



Voor meer informatie verwijzen we naar de agenda en de nieuwspagina op de site van Budoclub Daalhof.

Vooruitkijken: 2020

Voor het nieuwe jaar hebben we veel op stapel. Graag willen we een aantal activiteiten nu al onder de aandacht brengen:

Zaterdag 14 maart 2020: Familiedag. Het belooft een leuk uitje te worden. Niet te ver van huis, gewoon in Maastricht.

Zaterdag 9 mei 2020: Pupillenuitwisseling georganiseerd door eigen Budoclub!

Vrijdag 11 september tot en met zondag 13 september 2020: Kamp

Daarnaast hebben we besloten de clubkampioenschappen volgend jaar niet meer gecombineerd met de examens in, de vaak erg warme maand, juli te houden. Dit betekent dat het afnemen van de examens vóór de zomervakantie gewoon tijdens de lessen is. De clubkampioenschappen worden nu verplaatst naar **zondag 22 november 2020**.

Bestellen wedstrijdbanden en back-numbers:

Voor de wedstrijdjudoka's onder ons is het leuk te weten dat het mogelijk is om een rode en witte wedstrijdband aan te schaffen en daarop je naam te laten borduren.

Kosten zijn, afhankelijk van het aantal letters, rond de 14 euro per band.

De back-numbers kan je ook bestellen via de budoclub. Zodra we weer voldoende aanvragen hebben, bestellen we de backnummers. Dat scheelt in de kosten.

Mocht je interesse hebben, geef het door aan bij één van ons: dan bestellen we het voor je via de club.



Youri en Jesper Kata-kampioen van Limburg!

Begin deze maand werd voor de 3de keer het open Limburgs Kampioenschap Kata georganiseerd. Youri en Jesper Schwoll deden (onder de vlag van JC To-Zai) mee aan dit evenement. Er werd gestreden in 4 verschillende Kata's en zij kwamen uit in de klasse Nage No Kata voor kyu graden. Bij Kata gaat het om zo technisch mogelijk de technieken in een afgesproken volgorde te demonstreren. Het Nage No Kata dat Youri en Jesper uitvoerden bestaat uit 9 technieken die zowel rechts als links gedemonstreerd moeten worden. Deze technieken



worden beoordeeld door 5 scheidsrechters. In een serene rust en met de nodige spanning werd het kata uitgevoerd. De ruime voorbereidingen die onze kandidaten hadden genomen was ook duidelijk te zien. In de 1ste en 2de serie zaten weinig foutjes, bij

de 3de serie ging het in de laatste techniek mis, maar Jesper wist dit uitstekend op te vangen. Ondanks dit missertje wisten Youri en Jesper kampioen te worden in deze klasse! Hun punten resultaat was 210 uit een maximaal van 300. En dit puntenaantal geeft aan dat ze beiden op een goed niveau gepresteerd hebben.

Beiden ontvingen de gouden medaille en een heerlijke vlaai! Een mooi resultaat en een stap naar een hoger niveau. Van harte proficiat!!

Bron: JC To-Zai



TOT GAUW OP DE VOLGENDE JUDOLES

Judokamp 2019

Het kamp in vogelvlucht: Na een voorspoedige busreis kwamen we aan op de kamplocatie. Al zingend kwamen we de bus uit: We hebben verjaardag van Monique gevierd, samen met haar familie en een grote taart. De eerste avond heeft iedereen in groepjes gewerkt aan bandana's en vlaggen. Tot laat in de avond werd er nog druk gekleurd en geplakt. De resultaten waren prachtig.



Daarna gingen de "grote" op dropping, de rest ging lekker slapen. En na een wandeling van 3 uur, kon eindelijk iedereen naar bed!

De volgende ochtend begonnen we met de ochtendgym en later die ochtend de 6-kamp, beiden verzorgd door Siëna en Esther. De hitte van die dag, maakte dat we het programma hebben ingekort: Iedereen heeft lekker kunnen chillen, ravotten met water, ijsjes eten en enzovoorts.

Na een heerlijk diner hebben we op het terras een quiz gedaan. Dank je wel Richard en Anique, het was weer super goed verzorgd en leuk! De timing was prima: toen de quiz afgelopen was, kwam er een enorm noodweer. Dit zorgde voor een heerlijke verkoeling. Zodat alle judoka's er flink op los konden gaan tijdens de foute disco.



Op zondag was na het ontbijt de prijsuitreiking. De groep met de naam: Budoclub Daalhof ging er met de eerste prijs vandoor. Yannick kreeg een prijs, omdat hij de meest sociale judoka op het kamp was. Drie Judoka's kregen de pechprijs: Thuur, Bente en Sjors hadden wat pech gehad en kregen daarom ook een extraatje. Daarna werden we weer met bus veilig bij het Atrium afgeleverd, waar iedereen op de kinderen stond te wachten.

We kijken terug op een geslaagd kamp: we bedanken Josephine, Chris, Anique, Richard, Siëna en Esther voor hun hulp tijdens het kamp en de voorbereidingen vooraf. En natuurlijk alle judoka's bedankt: samen hebben we gezorgd voor een gezellig kamp!

Op 11 september 2020 gaan we weer op kamp! Als je ideeën voor een kamplocatie, een thema of activiteiten meld het ons. Als er ouders of groep 4-judoka's zijn die mee willen helpen met de organisatie voor of tijdens het kamp: dan horen we dat ook graag van jullie!

Weer een judoka van ons in het Belhääfke:

Vorige maand zag ik dat Bente in de buurtkrant stond. Wat een leuk interview! En wat goed dat ook onze club even genoemd werd! Eigenlijk was het Belhääfke ditmaal geen BUURTkrant, maar een FAMILIEkrant: want op de foto op de voorpagina zag ik Silas staan!

DIT BEN IK

BENTE MAES

Hallo, ik ben Bente Maes en ik ben 8 jaar. Ik woon met mijn mama, papa en 2 broers op Daalhof. Ik zit in België op school. Mijn hobby's zijn paardrijden en judo. Ik judo bij Budoclub Daalhof.



Ik heb 3 pony's en daar ga ik bijna elke dag heen. Ze heten Tibby, Saffier en Badjar. Tibby is mijn lievelingspony omdat ze het allerliefste is en graag knuffelt. Ik speel heel graag buiten met mijn vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Op de foto sta ik met Tibby.

De voorpagina:



Torenkids
Bron: Belhääfke

Afmelden

We verzoeken jullie altijd af te melden voor de judoles: Dit kan telefonisch/appen 06-51574258 Of, nog liever, via de site: budoclubdaalhof.nl

TOT GAUW OP DE VOLGENDE JUDOLES